



De lekkerste knieperties koop je bij Vledderboules

Kniepertiesdag.

Woensdag 7 december was weer kniepertiesdag. Zo'n twintig leden trokken naar de kantine om met elkaar weer knieperties te bakken voor de kerstmarkt. Iedereen werd ontvangen met een kopje koffie.

De kabels waren door Hilbert reeds een dag van te voren uitgelegd voor de 'iezers'.

Het beslag was al aanwezig, klaargemaakt door Koos Kok uit Noordwolde met professionele apparatuur.

Er was meer beslag dan voorgaande jaren dus dat betekende bakken, bakken en nog eens bakken.

Het feest kon beginnen. 14 IJzers stonden klaar en met man en macht werd gebakken.

Om 12 uur een korte pauze voor een snertmaaltijd aangeboden door COOP Vledder, daarna weer bakken en inpakken.



Het moest zorgvuldig gebeuren om breuk te voorkomen.

Aan het eind van de dag was alle beslag nog niet verbakken en werd besloten om er nog een middag bij aan te plakken.

Zo was op donderdagmiddag bijna iedereen weer present om nog een keer te bakken.

Eind van de dag stonden 4000 knieperties klaar voor de markt. Weer meer dan vorige jaren.



Kerstmarkt Wilhelminaord.

Op vrijdag 9 december werd Guus gebeld door onze voorzitter Henk. Of hij Coby en Hilbert wilde ondersteunen bij de verkoop van knieperties in het dorps huis van Wilhelminaord.

Er waren zoveel knieperties gebakken (4000!!!!), dat een extra verkooppunt welkom was.

Dus niet om 10.30 u. naar ons clubhuis, maar om 9.30 u. naar het dorps huis .

Daar aangekomen hadden Coby en Hilbert de tafel al aangekleed, en zette ik de laatste krat knieperties erop. Alhoewel het rustig was, werd er toch goed verkocht.

Een voordeel was dat Coby en Hilbert veel mensen kenden.

Veel knieperties werden aan hun verkocht.

Tot 13.00 u. heb ik ze ondersteund.

Toen snel Lida opgehaald, en op naar de kerstmarkt in Vledder.

Guus



Kerstbeleving Vledder.

Op de kerstmarkt kregen we een prachtig plekje met een mooie kraam voorzien van "houten" wanden en beschut tegen weer en wind toegewezen.

Om 11.00 uur begon de opbouw door Bennie, Willem, Geeske, Annie, Lydia en Henk en om 12.30 uur de verkoop.

De weergoden waren gunstig gezind, wel een beetje koud, maar de handel kwam vlot op gang.

Henk stond voor de kraam en als echte marktkoopman prees hij zijn waar aan.

Voor op de kraam had Jentina een prachtig kersstukje gemaakt, zodat iedereen in de kerstsfeer kon komen. Lydia en Geeske bakten intussen knieperties zodat de geur zich over de markt kon verspreiden.

Drie zakjes voor vijf euro en men had er wel oren naar. Gratis proeven en dat deed verkopen.

Om vier uur lagen de laatste zakjes op de kraam en deze waren ook snel verkocht.

Intussen ging de verkoop van glühwein door Annie rustig door.

Om 17.00 uur was de glühwein ook uitverkocht.

En dank zij de inzet van vele vrijwilligers was voor Vledderboules de Kerstmarkt een groot succes, zowel financieel als voor de saamhorigheid. Het was weer ouderwets gezellig. Een pluim voor de organisatie.

Mutaties.

Grietje Terwisscha heeft gebeld en omdat Bertus al een tijdje in een verzorgingshuis is zegt zij hierbij het lidmaatschap van Bertus op. Na een lidmaatschap van meer dan 25 jaar.

Tineke de Boer bedankt ook voor het lidmaatschap

Na vele jaren met plezier gespeeld te hebben, lukt het me niet de draad weer op te pakken (Corona).

Dus heb ik met moeite het besluit genomen om te stoppen. En zeg dan hierbij mijn lidmaatschap van de Vledderboules op.